

MARIA ROSINA VAN DEIJK
 geboren Antwerpen 1 januari 1830
 pastoorsmeid te Wormerveer en Zaandam
 (zie ook: III.4 Anna Paulina)
 † Zaandam 20 juni 1878

Maria Rosina en haar zus Anna Paulina waren pastoorsmeiden. Aanvankelijk waren zij in dienst in Wormerveer bij pastoor Johannes Josephus van der Horst (hebben zij de pastoor aldaar leren kennen vanuit diens Middelburgse periode, zie ook het onderstaande?). Op 15 december 1866 verhuisden zij met hem naar de pastorie in Zaandam aan de Noordzijde 542, waar hij als pastoor was aangesteld. Hij volgde daar pastoor Jacobus Henricus de Waijer op, die op 7 november 1866 was overleden. Beide zusters overleden in dienst van de pastoor, op jonge leeftijd en kort na elkaar.

Johannes Josephus van der Horst, geboren 8 Juli 1822 te Haarlem, student te Hageveld en te Warmond, werd in 1847 kapelaan te Hoorn, vervolgens te Amsterdam en te Delft, waarna hij als vicarius te Vere in het zeer belangrijk stedelijk archief met al de rechten van een benoemd en beëdigd ambtenaar werkzaam was, en gedurende drie jaar in dat van de Middelburgse abdij, met goedvinden van den provincialen archivaris Van Visvliet, gelijke functiëën vervulde. In 1861 werd hij pastoor te Wormerveer, in 1866 te Zaandam, en in 1880 te Noordwijk, waar hij 27 Jan. 1889 overleed. Hij schreef: Vijf antwoorden van Deodatus, Amsterdam 1850-'52; Het Huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxon, Amsterdam 1851; Nederlandsche verhalen, Amsterdam 1854; Vader Bruno, de Kluisenaar van Overveen, Amsterdam en Delft 1857; De Kruistocht van 1871, Bosch 1871; O.L.V. van Lourdes, Leiden 1873 en 1887; De Martelaren van het Coliseum, Leiden 1876; Oud en Nieuwe Nederlandsche Legendes, Leiden 1887. Hij heeft ook de Levensbeschrijving van Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van wijlen Mgr. V.d. Haagen, op nieuw bewerkt, verkort en aangevuld, 12 dln., 's-Gravenhage 1862-'75. Verder tal van artikelen in De Katholiek, Onze Wachter, De Katholieke Illustratie, Rooms-Katholiek Magazijn, Katholieke Ned. Stemmen, Het Dompertje van den ouden Valentijn, (psd. Jozef van Haarlem), en den Almanak voor Ned. Katholieken. Sedert 1861 behoorde hij tot de redactie van De Katholiek, en sinds 1873 tot die van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem.